

# Info Froidure

De krant van de  
Federatie Abbé Froidure



## KONINGIN PAOLA OP BEZOEK BIJ HABBOKRATS

**De Helden van Habbokrats beleefden de dag van hun leven  
toen ze tot hun grote verrassing oog in oog aan tafel zaten  
met H.M. Koningin Paola**

‘De Habbokrathelden’ worden ze genoemd, en tijdens de krokusvakantie waren ze van de partij! Een dertigtal jongeren tussen 14 en 18 jaar, uit beide taalgroepen, namen deel aan het kamp “Kuifje in België” en dit samen met een aantal jonge, pas in ons land aanbelende vluchtelingen.

Algemeen Coördinator Chris Van Lysebetten : *“Kuifje is en blijft de held van de Habbokratsjongeren. Maar voor kinderen die uit verre landen afkomstig zijn, is Kuifje niet alleen een held, maar ook een goede gids die hen verwelkomt in ons land.”*

De groep trok een hele week lang samen langs enkele bezienswaardigheden in ons land met Kuifje als gids. In gemengde groepen, en door opdrachten te vervullen, gingen ze op zoek naar enkele verloren geraakte stukken uit het Imaginair Museum van Kuifje, zoals de Mummie van Rascar Capac, de Luipaardman, of het beeldje met het Gebroken Oor. Dat alles met de hulp van de Kuifjes vrienden Jansen en Janssen. Als dat geen goed nieuws was!

Zo kwamen ze op woensdag 26 februari terecht in het Koninklijk Museum voor Kunst & Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark op zoek naar Rascar Capac. Maar toen ze daar te horen kregen dat ze, naast Jansen en Janssen, ook de hulp zouden krijgen van H.M. Koningin Paola om de mummie in het museum te gaan zoeken, kon de pret niet meer op!

## EDITO

*Beste vrienden,*

*In deze bewogen periode kan ik U vertellen dat er minstens één zekerheid is, en dat is de niet-af latende inzet van de medewerkers van onze instellingen. Alle mensen op het terrein blijven zich dag in , dag uit , en met de soms beperkte middelen waarover ze beschikken, inspanssen voor de kinderen die hun zijn toevertrouwd.*

*In dit nummer kan ik U hierover twee mooie verhalen meegeven.*

*Het eerste gaat over het kamp “Kuifje in België” van de vzw Habbokrats.*

*Al vele jaren brengt Habbokrats gedurende de krokusvakantie jongeren van verschillende afkomst samen om op een ludieke manier mekaar en ons land te ontdekken .*

*Als blijk van waardering voor deze inzet, vereerde Koningin Paola de vzw met haar permanente Hoge Bescherming en kregen de Habbokratsjongeren al meerdere malen een bezoek van Hare Majesteit.*

*Zo ook op 26ste februari jongstleden! Bravo aan Chris Van Lysebetten, algemeen coördinator en zijn fantastische ploeg!*



# NIEUWE DIRECTIE IN HET INSTITUUT LOUIS-MARIE



Het instituut, gesticht in 1968, is gelegen in Thy-le-Château in de provincie Namen en herbergt 94 jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar.  
De nieuwe directeur Olivier Bienfait stelt zich graag aan U voor.



Ik zou willen beginnen met een kleine knipoog naar mijn voorganger, Jean Furnémont, die het Instituut Louis-Marie gedurende niet minder dan 21 jaar geleid heeft.

In naam van alle jongeren en personeel hou ik er aan hem zeer hartelijk te bedanken voor alles wat hij gerealiseerd heeft binnen dit huis. Dankzij zijn passie voor dit werk, zijn volharding en grenzeloze toewijding heeft hij zijn visie en nobele waarden overgebracht aan elke werknemer en heeft er zo voor gezorgd dat het ieders voornaamste bekommernis is om een leefwereld te creëren voor de jongeren waarin ze zich goed voelen en kunnen ontplooiën.

Het is in die context dat ik nu het voorrecht heb om de functie van directeur over te nemen. Ik ken het huis bijzonder goed, want ik werk er al sinds 2003. Ik

was toen 21, en wist nog niet goed welke weg ik professioneel moest uitgaan. Per toeval werd ik hier aangenomen als opvoeder.

Door mijn betrokkenheid in verscheidene leefgroepen ben ik er achter gekomen dat dit werk me veel voldoening bracht, zowel persoonlijk als beroepsmatig. Vanaf toen heb ik de nodige vormingen genoten om mijn beroep nog beter uit te oefenen en in 2009 werd ik benoemd tot hoofdopvoeder. Ik vond het fijn om te leren collega's aan te sturen.

In 2017 groeide ik door tot directie-assistent en maakte ik me de nodige managing competenties om zulk een groot tehuis te leiden eigen. Nadat Jean Furnémont besloot op pensioen te gaan, werd ik op 1 november 2019 tot mijn grote vreugde benoemd tot directeur van Louis-Marie.

Mijn doel is het Instituut verder te laten evolueren met respect voor de waarden en regels die in het verleden zijn vooropgesteld. Ik geniet hierbij de volle steun van de collega's. Het jaar 2020 staat reeds bol van de uitdagingen! Weldra kunnen we een aantal jongeren opvangen in een splinternieuw paviljoen, om daarna te starten met de uitbreiding en renovatie van het oude paviljoen. Daarbuiten blijven we, met het oog op een constante verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening, een blijvende inspanning van alle personeelsleden vragen.

Tot slot wil ik onze missie met u delen: *«Het verwelkomen, begeleiden en onvoorwaardelijk liefhebben van jonge mensen met relationele en psychologische problemen in een warme en structurerende omgeving, en tegelijkertijd de band met het gezin te verbeteren».*

Om meer over ons te weten te komen kan U surfen naar [www.louismarie.be](http://www.louismarie.be)



**Olivier Bienfait**  
Algemeen directeur Instituut & Home Louis Marie asbls

**Wenst U een gift te doen,**  
gebruik of vind alle gegevens op het  
overschrijvingsformulier in dit nummer,  
giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

**Wenst U de Federatie Froidure te steunen  
ter gelegenheid van een feest,**  
bv een verjaardagsfeest, huwelijksverjaardag  
of communiefeest, contacteer ons op  
froidure@skynet.be of op 02/771.08.10  
(ma / di / woe 9,00-12,30u)

Uw gift of schenking zal ons toelaten onze  
aangesloten verenigingen de nodige  
middelen te bieden om onze kinderen nog  
beter op te vangen en te begeleiden.

## 75 JAAR GELEDEN WAS ABBÉ FROIDURE KRIJGSGEVANGENE

### Wat voorafging ...

Na een gruwelijk verblijf van 8 maand in het kamp van Esterwegen wegens zijn aandeel in het verzet tegen de bezetter, en een verblijf van 9 maand in de gevangenis van Bayreuth, wordt Abbé Froidure op 6 december 1944 naar Dachau gezonden. Het begin van een verblijf in de hel.

### Zeg dat U priester bent!

Een appel : het vriest 15° onder nul. Iedereen moet in het gelid staan, de hele dag lang. Ten einde krachten zijn er enkelen die ineens storten. Wanneer een gevangene overlijdt moeten zijn makkers hem oprapen en op de hoop leggen.

De lijken zijn altijd naakt, want de overlevenden recupereren onmiddellijk de kleding om hen te helpen zich beter te beschutten tegen de winter. En elke dag komt er een vrachtwagen om de doden op te halen...

In de maand maart schudt een opeenvolging van zonderlinge feiten het wanhopig bestaan van Abbé Froidure door elkaar. Het toeval wil dat hij op een dag aanwezig is bij de aankomst van een nieuw contingent Belgen. Opeens herkent iemand hem, haast zich naar hem toe, anderen volgen.

De Abbé wordt omringd en bestookt met vragen en dan vertrouwen ze hem hun uurwerk en juwelen toe alvorens te worden afgetast. De Abbé wil weigeren, maar men dwingt hem ertoe... Plots wordt hij betrappt door een SS-er, die hem meeneemt naar zijn kantoor en hem begint te slaan. Van bij de eerste slag heeft de gevangene het waanzinnige lef stand te houden, alsof hij gereed is om een gevecht onder gelijken aan te gaan. Door die houding van het wandelend geraamte raakt de Duitser van slag en volgt er een onverwacht gesprek. Uiteindelijk zal de Abbé ontsnappen aan ophanging, maar aan de disciplinaire straf van vijftien dagen strafcompagnie zal hij niet ontkomen.

Het is van daaruit dat hij op een mooie lentemorgen op een ongewoon uur naar een algemeen appel wordt geroepen. "Allen op een lijn!". Een lange rij van naakte



(fragment uit het stripverhaal "Froidure" door Marco Venanzi en Michel Dusart, verkrijgbaar op aanvraag bij de Federatie voor de prijs van 9€)

half-geraamten zet zich in beweging en iedereen moet voorbij een tafel waar een geneesheer in één oogwenk de schifting doet : "U, naar rechts!" of "U, he-raus!". Rechts stelt men diegenen op die geschikt zijn voor het werk aan de door bombardementen beschadigde spoorwegen. Van deze dwangarbeid komt men niet meer terug.

De uitputting en de luchtaanvallen maken talrijke slachtoffers : het is het commando van de dood.

De Abbé schuift op in de rij, dadelijk zal hij weten wat zijn lot zal zijn. Plots steekt een kerel het plein van het kamp over en blijft voor hem staan : "Abbé Froidure!" roept hij uit.

De Abbé staat paf : hoe weet die nieuwkomer zijn naam, hoe kan hij hem herkennen zoals hij daar staat, naakt en graatmager? "Zeg dat U priester bent, zeg het!" smeekt de man terwijl hij zich al lopend uit de voeten maakt. De Abbé twijfelt, wie is die man? En is het een valstrik om

hem naar het commando van de dood te drijven, of is het toch om hem te redden? Nu staat hij voor de onderzoeker: "Ik ben priester". De geneesheer roept: "Heraus!". De Abbé kon niet vatten wat er gebeurd was en had zo graag willen weten wie hem zo wonderbaarlijk de weg had getoond om te overleven. Het was een mirakel!

Abbé Froidure is niet alleen nog in leven, maar zijn isolatie wordt opgeheven en hij vervoegt het blok van de religieuzen waar het regime minder streng is. Duitse priesters die opgesloten zitten wegens anti-nazisme, onderhouden goede betrekkingen met sommige bewakers. Omdat die de ogen sluiten voor de trafiek van bijkomend voedsel, kan Abbé Froidure, op gevaar van zijn eigen leven, zijn oude makkers hiervan laten profiteren.

Het vervolg leest U in het juninummer van Info Froidure... (bron: Het boek "Edouard Froidure", biografie door Michel Dusart, verkrijgbaar op aanvraag bij de Federatie voor de prijs van 15€)

## INFO FROIDURE

**Voorzitter**  
Jos Linkens

**Secretaris-generaal**  
Johan Christiaens

**Redactie**  
Johan Christiaens

**Lay-out**  
Gillis

**BE33 2100 3989 5546**

FEDERATIE ABBÉ FROIDURE VZW

**Redactie**  
**Administratie**  
**Publiciteit**  
Parmentierlaan 19 bus 4  
1150 Brussel  
**T + 32 (0)2 771 08 10**  
**E-mail: froidure@skynet.be**  
**Internet: www.froidure.be**

KBO 0409 655 348  
RPR Brussel

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.  
Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

**Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.**

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, en van Donorinfo, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

