



# Infos Froidure

— De krant van de Federatie Abbé Froidure —



## SPULLENHULP IS GROOT GEWORDEN.

*Spullenhulp opgericht door Abbé Froidure in 1937  
heeft zijn nieuw sorteercentrum in gebruik genomen.*

Spullenhulp breidt uit juist zoals de sociale economie in België. Cijfers kunnen ons niet onberoerd laten. In België wordt één persoon op vijf geconfronteerd met het risico op armoede of sociale uitsluiting. Sedert 1937 probeert de VZW SPULLENHULP deze spiraal te doorbreken door mensen in moeilijkheden te begeleiden, een woning te bezorgen en terug te integreren in de maatschappij. Om deze sociale activiteiten te financieren, hanteert de vzw een heel eenvoudig principe: zij verzamelt gebruikte kleding of voorwerpen en verkoopt ze tweedehands voor een kleine prijs. Die activiteit is meer dan rendabel. Vorig jaar heeft Spullenhulp meer dan 1 miljoen euro winst gemaakt die volledig besteed werd aan die verschillende activiteiten.

### DE CONTAINEROORLOG MET DE PRIVATE ORGANISATIES.

De vzw heeft besloten naar een hogere snelheid over te schakelen met de inhuldiging van haar nieuw sorteercentrum van 9.000 m<sup>2</sup> in Anderlecht, vlak naast Ikea. "Hier gaan wij elk jaar 6000 ton kleren kunnen sorteren tegen 3000 ton voordien", verklaart de algemeen directeur van Spullenhulp, Julien Coppens. Het doel is om zo de winst te verdubbelen en 100 nieuwe jobs te creëren, waarvan er 50 ingevuld worden door het OCMW. In het totaal zullen bijna 250 personen daar werken, hoofdzakelijk in taken die weinig kwalificaties vereisen. De zetel in de Amerikaanse straat in Etterbeek zal niet

►► *vervolg pagina 2*

## EDITO

*Beste Vrienden,*

*Het is nog tijd om U een gelukkig Nieuwjaar te wensen!*

*"Laat ons niet bang zijn," wij moeten het leven "durven" leven! Het is dus van ganser harte dat ik U een heel gelukkig jaar 2016 wens. Laten wij niet stil blijven staan bij de dramatische gebeurtenissen die vorig jaar verduisterd hebben. Ik herinner U liever aan het goede nieuws dat in de loop van het laatste trimester het leven van onze Federatie getekend heeft. Wij hebben het groot geluk gehad dat wij door Eric Domb uitgenodigd werden om op 10 oktober l.l. Pairi Daiza te bezoeken samen met meer dan 400 kinderen! Wij bedanken hem nogmaals. Het was een onvergetelijke dag die onze gasten niet vlug zullen vergeten. Dat prachtig park breidt nog voortdurend uit en laat de bezoeker toe om een reis rond de wereld te maken in één dag tijd. De architectuur, de flora, de fauna, de decors, alles staat in het teken van die reis naar het onbekende en van die betovering. Nogmaals dank aan heel de ploeg van Pairi Daiza die ons ontvangen heeft.*

*Een andere belangrijke gebeurtenis was de inhuldiging van de sorteerfabriek van Spullenhulp in Zuen-Anderlecht. Deze fabriek zal meer dan 6000 ton kleren per jaar kunnen sorteren. Ik nodig U dus uit om de "gele trommels" te blijven vullen met goede kleding die u niet meer draagt om er andere mensen te laten van genieten. Weet dat Spullenhulp een model is van sociale economie in België.*

*Zoals gewoonlijk eindig ik mijn klein voorwoord met U te bedanken voor uw trouw en uw edelmoedigheid.*

*Vergeet niet dat U door uw giften en uw legaten meer dan 25 opvanghuizen voor kinderen steunt in België.*

*Ik denk dat abbé Froidure terecht fier en heel dankbaar is en vanuit de hemel wellicht naar ons kijkt met een tevreden glimlach! Dat zijn werk, gesticht in 1932, nog altijd voortgezet wordt, is dat niet buitengewoon? Zijn geest leeft nog altijd voort en dat is dankzij U allemaal. Dank U!*

**Baron Paul van der Straten Waillet**  
Voorzitter

►► *vervolg van pagina 1*

verdwijnen als dusdanig daar de verkoopruimtes opnieuw zullen ingericht worden. De vzw die vluchtelingen zou kunnen aanwerven, doet eveneens beroep op talrijke vrijwilligers en ontvangt ook subsidies van de overheid. "Maar wij houden eraan dat die subsidies minder dan 20 % van ons zakencijfer bedragen om onze autonomie te vrijwaren", vervolgt de heer Coppens. De algemeen directeur zegt ook dat men het hoofd moet bieden aan de nieuwe concurrentie in de sector. "Er komen steeds meer en meer ondernemingen die geen sociaal doel hebben, die de gemeentes betalen om een container te plaatsen en kleren te verzamelen en ze nadien opnieuw te verkopen."

### HET AFRIKAANS MASKER

Textiel vertegenwoordigt 80 % van de goederen die door Spullenhulp ingezameld worden. Maar daarvan is niet alles



bruikbaar. Meer dan één kledingstuk op tien wordt verbrand. Eén op vier wordt herbruikt, de helft wordt uitgevoerd vooral naar Afrika. 15 % waaronder de retro-kleding die terug in de mode is, wordt verkocht in de Belgische winkels van Spullenhulp. Er zijn soms aangename verrassingen bij de omhalingen. "Op zekere dag hebben wij een Afrikaans masker per opbod verkocht voor 500.000 BF. Soms vindt men kleedjes van modeontwerpers.

Sindsdien hebben wij specialisten om die waardevolle stukken te selecteren uit de massa die toekomt."

Dit type van sociale economie vertegenwoordigt nu 12 % van de tewerkstelling in België, volgens Marthe Nyssens, professor aan de UCL." Er zijn verschillende soorten van sociale tewerkstelling en er zijn ondernemingen die misbruik maken van dit label", zegt zij." Maar onze maatschappij is opnieuw aan het ontdekken dat men economisch actief kan zijn en zelfs winst kan maken met een sociale doelstelling. Steeds meer en meer ondernemingen beseffen dat de winst maximaliseren en geld verdienen voor alles, niet het belangrijkste is." Volgens de heer Coppens bestaat er nu een druk vanuit de maatschappij waaraan de ondernemingen "niet anders kunnen dan beantwoorden". Iets is aan het veranderen en wij willen die beweging versnellen."

## KORT GESPREK

*"Groei bevorderen zonder zijn ziel te verliezen."*

**Julien Coppens, directeur van Spullenhulp**

### Hoe maakt men van een kleine sociale vzw zulke onderneming?

Ik ben begonnen in 2002. Toen verloor men ongeveer één miljoen euro. Ik heb gestudeerd voor handelsingenieur en eigenlijk heb ik "domweg" Spullenhulp geleid zoals een normale onderneming. Wat de kracht maar ook de zwakte van de vereniging vormt, is het feit dat het vaak mensen vol goede bedoelingen zijn die investeren zonder te rekenen en die meer naar hun hart luisteren dan naar hun verstand. Ook als men een sociale onderneming leidt, mag men nooit vergeten van eerst zijn verstand te gebruiken...

### Betekent het dat men beslissingen moet nemen die niet "sociaal" zijn?

Natuurlijk, men moet soms beslissingen nemen die pijn doen. Op zekere dag ben ik wenend thuis gekomen omdat wij geld verloren. Heel vlug stelt zich dan de vraag van het personeel. Wij hadden een dame met een lichte handicap in dienst die betaald werd om hemden te plooiën... Dat was geen onmisbare job. Ik ben begonnen als een grote idealist maar op die dag werd ik geconfronteerd met de realiteit.

### Welke zijn nu uw grote uitdagingen?

De verhuis was op zich al een vreselijke uitdaging. Maar het belangrijkste is altijd te groeien zonder zijn ziel te verliezen. Zeker nu de concurrentie groter wordt. De uitdaging bestaat er dus in competitief te blijven en toch zijn sociale doelstelling te bewaren, een doelstelling die overigens moeilijk te veranderen is...

# STEEDS MEER ONDERNEMINGEN BESEFFEN DAT WINST MAKEN NIET HET VOORNAAMSTE IS.

*Spullenhulp breidt uit evenals de sociale economie in België.*

Spullenhulp heeft zijn nieuw sorteercentrum in gebruik genomen. Dat is de gelegenheid om de sector van de sociale economie in de kijker te zetten.

In 2014 had Spullenhulp 14 miljoen ontvangsten en 750 werknemers. Dat was geen kleine prestatie! Deze grote onderneming in de sociale economie organiseerde een colloquium in haar nieuw sorteercentrum. Het moment om de aandacht te vestigen op een sector in beweging die voortdurend van gedaante verandert: de sociale economie.

Ter herinnering: een sociale onderneming wordt gekenmerkt door drie grote principes.

**Eén: haar eerste doel is niet de maximale winst maar wel een sociale doelstelling.**

**Twee: zij geniet van een grote autonomie tegenover de overheid.**

**Drie: zij functioneert volgens het principe van de economische democratie, dat wil zeggen "één stem per persoon". De machtigste aandeelhouders hebben daarom niet meer stemmen en worden overigens weinig vergoed.**

Op dit ogenblik vertegenwoordigt die sector 12% van de tewerkstelling in België... en de job toename is er groter dan in de private of openbare sectoren. Deze ondernemingen proberen dus het hoofd te bieden aan de enorme uitdagingen in de maatschappij van vandaag. Het is dus ook niet te verwonderen dat in tijden van crisis deze ondernemingen toenemen. Zij hebben overigens beter weerstand geboden aan de crisis. Vanuit hun aard beantwoorden zij aan de noden waaraan de openbare of private instanties niet tegemoet komen. En men kan ze weinig delocaliseren. Maar men stelt ook vast dat steeds meer en meer personen, burgers zowel als ondernemers, op zoek zijn naar zingeving.

De sociale economie heeft zeker altijd bestaan maar tegenwoordig is zij de kern van verschillende ontwikkelingen.



**Eén: er is een verscheidenheid aan sociale doelstellingen.** De eerste doelstelling van de sociale economie was oorspronkelijk het creëren van jobs voor de meest kwetsbare personen. Tegenwoordig vindt men initiatieven in verschillende domeinen zoals het milieu en de cultuur.

**Twee: er is een verscheidenheid in werkingslogica.** Andere financiering- en organisatie methodes komen op.

**Drie: er is een verscheidenheid in de dragende organisaties.** In het begin werd de sociale economie vooral gedragen door de verenigingssector. Nu zijn er veel coöperatieven en burgerinitiatieven. Meer en meer personen die uit de klassieke ondernemingswereld komen zijn op zoek naar een andere manier om aan economie te doen. Onze maatschappij is op weg om opnieuw te ontdekken dat men aan economie kan doen die gericht is op een sociale doelstelling.

Een momentum waarvan Spullenhulp zou willen profiteren. Ja, wij werken samen met sommige grote commerciële merken, geeft algemeen directeur Julien

Coppens toe. In zekere zin verkopen wij ons imago aan die ondernemingen. Maar wat interessant is: die ondernemingen hebben dat vandaag nodig. Iets is aan het veranderen in onze samenlevingen. Het publiek vraagt aan de ondernemingen dat zij sociaal en ecologisch meer verantwoordelijkheid nemen. En de ondernemingen kunnen niet anders dan aan die vraag tegemoet komen. Wij willen deze evolutie naar een meer rechtvaardige samenleving versnellen.



# OP ONTDEKKINGSTOCHT IN PAIRI DAIZA MET LE COURANT D'AIR



*Op die zaterdag 10 oktober vertrekken wij op ontdekkingstocht in het bekende park van Pairi Daiza met Le Courant d'air.*



Na een rit met de autocar, opgevrolijkt met het goed humeur van de groep en de begeleiders, gaan wij binnen in deze oase van tuinen met exotische vogels, versierd met palmbomen en reuze cactussen, met tempels en ambachtelijke architectuur. Heel vlug storten de kinderen zich hals over kop in dit mooie avontuur. Tussen de schildpadden, de vissen van alle kleuren, de lichtgevende kwallen, de haaien – die eigenlijk toch niet zo vrees-aanjagend waren, nietwaar gasten? – de sierlijke panters en wilde dieren, de apen van alle soorten die rondhuppelen in de bomen, de olifanten, de wondermooie Aziatische panda's, de giraffen die zich laten benaderen als men hun een beetje groen aanreikt... men weet niet meer waarheen eerst kijken met die bijna vijfduizend dieren...! Men loopt rond, men kijkt verwonderd toe en men geniet zonder zich te haasten.

Er werd ook hartelijk gelachen tijdens deze mooie wandeling, onderbroken door een pauze waar iedereen samenkwam voor de middagboterhammen. Sommige gelukkigen mochten zelfs samen met de verzorgers de dieren voederen. En een wandelpad steil omhoog, bood een vrij uitzicht op het park, als men geen hoogtevrees had natuurlijk...

Aan deze dag zal iedereen de herinnering bewaren van en nog meer van dat, van verwondering en ontdekking, en ook van vermoeidheid... Maar hoe blij waren de kinderen als wij hun konden aankondigen dat zij een herinneringsgeschenk mochten kiezen in de winkel van het park met een aankoopbon van de Federatie Abbé Froidure.

Wat de kinderen het mooist vonden: het aquarium vooral met de haaien, de Aziatische panda's, de giraffen die niet bang waren, de speeltuin... De halfapen voederen met de verzorgers... het nijlpaard, de prachtige luipaard, de Afrikaanse olifanten, de roze flamingo's staande op één poot... En een geschenk kopen met de aankoopbon: snoep, een sleutelhanger, pluuche beestjes... Het spektakel met de roofvogels, de brug met de apen en tenslotte zijne majesteit de leeuw. Kortom zij vonden het allemaal heel leuk!

Van ganser harte dank aan de Federatie Abbé Froidure die dit jaar opnieuw aan onze gasten van Le Courant d'air de gelegenheid gaf om een heel verre reis te maken en deze keer vooral op ontdekkingstocht in een wonderde wereld, die ten alle prijze moet beschermd worden...

**Caroline Lampecco, Courant d'Air Luik**



## INFOS FROIDURE

### Voorzitter

Baron Paul van der Straten Waillet

### Afgevaardigd bestuurder

Jacques Sonnevillie

### Redactie

Chantal Madry, franstalige editie  
Bert Weekers, nederlandstalige editie

### Lay-out

Gillis

### Redactie

### Administratie

### Publiciteit

Parmentierlaan 19 bus 4  
1150 Brussel

T + 32 (0)2 771 08 10

E-mail: froidure@skynet.be

Internet: www.froidure.be

**BE 33 210-0398955-46**

FAF VZW KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

