

Infos Froidure

— De krant van de Federatie Abbé Froidure —



HET VVT KAMP PASEN 2015

Wij zijn op fietskamp vertrokken met een groep van 11 meisjes en jongens tussen 11 en 14 jaar. Op maandag morgen 6 april 2015 zijn wij gestart in Brussel aan de Heysel waar de fietsroute naar het noorden van ons land begint. Ons doel was de Noordzee. 113 km per fiets doorheen Vlaanderen, een verdomde uitdaging...

Het vertrek was een beetje moeilijk maar al heel vlug waren de jongeren gemotiveerd en moedigden zij elkaar aan. Onze eerste bestemming was Gent op 62 km van ons startpunt in Brussel.

Ondanks het enthousiasme en de wil om samen aan te komen moesten sommige jongeren, op het einde van hun krachten, opgeven op 8 km van de aankomst. Gelukkig hadden wij de bestelwagen voorzien die onze bagage en herstelmaterialen vervoerde in geval van... Binnen de 20 minuten kwam de bestelwagen aan om de drie uitgeputte jongsten van de groep op te laden. Het voornaamste is dat iedereen zich volledig ingezet heeft. In Gent doorkruisen wij de hele stad om aan te komen in het oude stadscentrum in een heel oude maar een heel mooie jeugdherberg. Het kader was prachtig. Na een goede

nacht van welverdiende slaap, deden wij dinsdag morgen strekoefeningen om de spieren te ontspannen voor de nieuwe dag die ons te wachten stond.

Na het ontbijt bezochten wij de stad Gent in een rondvaartbootje. Sommige jongeren waren nog niet uitgerust en vielen in slaap aan boord.

Woensdag terug op de fiets richting Blankenberge. Wij legden meer dan 67 km af. De zon was van de partij tijdens de hele week. De wegen waren heel aangenaam; De jongeren hebben andere streken van België ontdekt.

Donderdag en vrijdag hebben wij genoten van de zee: zwemmen, strandspelen, rusten, ontspannen.

De jongeren waren tamelijk tevreden over hun week. Zij waren fier dat zij hun doel bereikt hadden en dat zij zichzelf overtroffen hadden. Een mooi avontuur, een mooie ervaring van zelfoverwinning.

Met dank aan de Federatie Abbé Froidure die ons de kans gaf om deze buitengewone ervaring samen te beleven.

Foyer des Jeunes des Marolles

EDITO

Beste Lezers, beste Vrienden,

Toen de kinderen terugkwamen uit vakantie hadden zij allemaal prachtige herinneringen om te vertellen. Voor de enen waren dat de grote kampen, de uitputtende tochten met de zak op de rug, de grote spelen, de kampvuren en nog andere teveel om op te noemen... Anderen hadden de gelegenheid om naar het buitenland te vertrekken waar zij andere talen, andere culturen en nieuwe kameraden ontdekten. Nog anderen zijn thuis gebleven en genoten van hun familie en vrienden. Maar allemaal hebben zij kunnen genieten van de vrije tijd tijdens de vakantie die in feite een aanvulling is op de schooltijd. Laat ons dat nooit vergeten!

U zal zich bij het lezen van dit nummer van Infroidure realiseren hoe onze opvoedsters en opvoeders er alles aan doen om de vakanties van de kinderen die hun zijn toevertrouwd, goed voor te bereiden. Zij doen een uitstekende job. Zij zitten vol verbeelding en fantasie om de kinderen te ontspannen en op te voeden. Want zoals U kan vaststellen maken kennismaking met de geschiedenis en de aardrijkskunde van ons land een integraal deel uit van de zomerkampen van Habbekrats, waarop alle kinderen uitgenodigd worden om eraan deel te nemen.

Wij zullen U nooit genoeg kunnen bedanken voor uw hulp. Want naast de materiële hulp die wij verlenen aan onze aangesloten voorzieningen, kunnen wij hen ook helpen om een mooie vakantie te organiseren voor de kinderen. En dat is wel degelijk dankzij uw edelmoedigheid: uw giften, de tombola, erfenissen en legaten.

Wij zijn allemaal volledig overtuigd van het belang van de vrije tijd die ons tezelfdertijd te gelegenheid biedt om te ontplooiën, om te ontspannen en om op te voeden. Want zoals onze voorvaders de Romeinen reeds zegden: "mens sana in corpore sano", wat men kan vertalen als "een gezonde geest in een gezond lichaam".

Ik eindig met een mooie opgave uit een kruiswoordraadsel die de vakantie omschrijft als: "het is de tovervlucht!"

Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

DE ZOMER VAN HABBEKRATS 2015 : DE KLEINE KEIZER

De zomerkampen van Habbekrats stonden dit jaar in het licht van de verjaardag van de Slag bij Waterloo. Napoleon Bonaparte kwam er met de Franse troepen precies tweehonderd jaar geleden in 1815 strijd leveren tegen de Pruisen, De Hollanders en de Engelsen, aangevoerd door generaal Wellington. Na een dag vol hevige gevechten, met talloze gewonden en doden, moest Napoleon het onderspit delven en naar Frankrijk terugvluchten. Tegen de achtergrond van deze historische feiten ontrolt zich het nieuwe Habbekratsavontuur.

De zomer van 2015. Goed 120 habbekratsjongeren verzamelen in de boerderij van Hougoumont, die 200 jaar geleden door Engelse soldaten van Wellington heldhaftig werd verdedigd tegen de woeste aanvallen van de Franse troepen van Napoleon. Ze vinden er een dagboek terug met daarin het verhaal van een tweeling, Edward en Philip, die kort na hun geboorte van elkaar werden gescheiden. Edward bleef bij zijn moeder Elisabeth in London, terwijl Philip werd meegenomen door een Franse officier van de keizerlijke garde. De missie van de Habbekratshelden is dan ook de twee broers te herenigen, via identieke medaillons die de moeder rond de hals van de broers had gehangen, en de identiteit van hun vader te achterhalen, een belangrijk en invloedrijk man in het Franse leger van Napoleon.



De eerste drie dagen volgen we het spoor van Edward, die in 1814 diende in het Engelse leger en vanuit de boerderij



van Hougoumont op zoek ging naar zijn broer Philip die was ingelijfd in het Franse leger. We ontdekken al vlug het ontzield geraamte van Edward en zijn medaillon in de crypte van de abdij van Villers-La-Ville. Om te weten te komen hoe Edward gestorven is en of hij zijn broer heeft gevonden, trekken we verder naar het kasteel van Leers-et-Fosteau, waar echte Franse soldaten in een tentenkamp gelegerd zijn. We ontfutselen deze soldaten de nodige informatie en de sleutel van de gevangenis waar Edward was opgesloten en ontsnapt. In de kerker vinden we onder het stof aanwijzingen op de muur, die ons verder op weg zetten naar het Belfort van Thuin. Daar aangekomen speuren we hoog in de toren naar de juiste richting waarin Edward was gevluht. Dat pad brengt ons van de hangende tuinen te Thuin via een avontuurlijke fietstocht naar de Abdij van Aulne. In deze abdij bewaren vier monniken al sinds jaar en dag een vreselijk geheim. Edward kwam er oog in oog te staan met zijn evenbeeld, zijn broer Philip, maar werd neergesabeld door Franse soldaten. Hij stierf voor Philip hem kon vertellen wie hun vader was en

werd door de monniken naar de abdij van Villers-la-Ville gebracht.

Onze helden kennen nu het verhaal van Edward en hebben reeds één medaillon in handen. Om zich te harden als echte soldaten uit die tijd, vertrekken ze op een loodzware tocht langs de oostelijke Ourthe naar het stuwmeer van Nisramont. Tijdens hun survivaltocht moeten ze marcheren, met kaart en kompas werken, een shelter bouwen en zelf kokkerellen. Dit levert hen een vierdelige cijfercode op.

Deze vaardigheden zullen van pas komen om ook de tweede broer, Philip te vinden. De helden hebben immers een tip gekregen die hen naar Philippeville leidt. In de onderaardse gangen onder de stad vinden de Habbekratshelden de koffer van Philip terug, die echter met twee cijfersloten en één sleutelslot is beveiligd. Om de koffer van Philip te kunnen openen en de identiteit van de vader te kunnen achterhalen, moeten onze helden gedurende twee dagen, op zeven verschillende locaties in de streek, op zoek gaan naar de sleutels die door Philip zorgvuldig wer-

ONS JONGERENKAMP

den verborgen. De coördinaten brengen ons naar de railbikes te Maredsous, de stoomtrein naar de brug in Treignes, de grotten in Fondry des Chiens, een natuurtocht naar het kruis op de Roche à l'Homme, een klimpartij naar de kasteelruïne van Dourbes, een ezeltocht naar de torens van Sautour en een zoektocht in de kasteelruïne van Montaigne. Na twee dagen hebben onze helden 35 sleutels in hun bezit, maar de koffer van Philip mag pas geopend worden wanneer de twee broers via hun medaillons verenigd zijn. We moeten Philip en zijn medaillon dus ook nog zien terug te vinden.

Op de voorlaatste dag komen we te weten waar we Philip kunnen terugvinden. In de tuin van Het Avonturenhuis ligt een groot Engels schip voor anker, met in de kajuit de nodige informatie. Die kunnen we pas bemachtigen door het schip als Franse soldaten te bestormen, een tentenkamp op te bouwen, echt Frans te koken en te leren roffelen als een echte tamboer. Het levert ons een tweede vierdelige cijfercode op en de kaart van de slag bij Waterloo.

Om Philip te vinden met zijn medaillon, en de kist te kunnen openen, moeten we dus terug naar het slagveld van Waterloo. In de hoofdkwartieren van Napoleon en Wellington vinden we de laatste tips terug, die ons naar het Museum 1815 brengen aan de voet van de Leeuw. In het museum vinden we het stoffelijk overschot van Philip en het tweede medaillon. De Habbekratsjongeren kunnen nu met de kist naar de top van de heuvel klimmen en boven bij de Leeuw van Waterloo de kist openen met de verworven cijfercodes en de passende sleutel. Eindelijk kan de kist worden geopend en kennen we de identiteit van de vader van de twee broers na zeven dagen avontuur: Napoleon zelf!

Servaes De Winter

VZW Habbekrats

Inhoudelijk & Operationeel Coördinator

www.habbekrats.be

Dit jaar heeft het kamp van het COO plaats gehad in Agde. Een buitengewone plaats om te kamperen, midden in een dennenbos. Het strand, de duinen hebben tot vandaag hun wild uitzicht bewaard. Een onvergetelijke ervaring voor sommigen van onze jongeren die wellicht niet vaak de gelegenheid krijgen om op vakantie te gaan.

Het kamp verliep in een hartelijke sfeer, vol afwisselende activiteiten zoals de ontdekking van de stad Carcassonne en haar Middeleeuws kasteel, de dagen op het strand en het plezier van het kamperen.

De meest bijzondere gebeurtenis voor hen was het vuurwerk van 14 juli op de rand van het strand. Men moest hun ogen zien toen zij dat magisch en flitsend spektakel zagen. Wij zaten allemaal op de duinen om het dansfeest van deze kleurrijke dansende sterren te bewonderen. Het was een prachtig spektakel, een explosie van wondermooie bloemen in een verlichte hemel.

Tot mijn grote verwondering verliep de terugkeer naar de camping in een stille en serene sfeer. Alsof dat moment dat wij samen beleefd hadden, hen tot rust had gebracht. Je zou gaan geloven dat dit vuurwerk magische krachten had. Tot op vandaag komt dat speciaal moment terug als de jongeren over het kamp spreken. Het was een onvergetelijke herinnering voor iedereen.

Alfonso Febrariello,

Pedagogisch coördinator

Centrum Van Durme St.Genesius-Rode



EEN TREKKERSKAMP VOOR ONZE TIENERS

Eind juli hebben vijf jongens en meisjes tussen 13 en 17 jaar, vergezeld van twee opvoedsters, een topprestatie geleverd tijdens een trekkerskamp van vier dagen tussen Brussel en Namen.

Zij waren helemaal niet gewoon om lange afstanden af te leggen met de zak op de rug en te overnachten in Spartaanse omstandigheden. Zij waren gedwongen hun grenzen te verleggen om het einde van hun tocht te bereiken.

Maar dit avontuur heeft onze adolescenten het bewijs geleverd van hun capaciteiten en van een veel positiever houding dan die in het dagelijks leven van de voorziening.

Blij om terug te keren in de schaaftal, doodmoe, met pijn in de benen en in de rug, maar zij dromen reeds van een gelijkaardig avontuur tijdens de volgende vakanties.

Bernard Verstraete
Station de Plein Air Brussel



INFOS FROIDURE

Voorzitter

Baron Paul van der Straten Waillet

Afgevaardigd bestuurder

Jacques Sonnevillie

Redactie

Chantal Madry, franstalige editie
Bert Weekers, nederlandstalige editie

Lay-out

Gillis

Redactie

Administratie

Publiciteit

Parmentierlaan 19 bus 4

1150 Brussel

T + 32 (0)2 771 08 10

E-mail: froidure@skynet.be

Internet: www.froidure.be

BE 33 210-0398955-46

FAF VZW KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

