

Infos Froidure

De krant van de
Federatie Abbé Froidure



HABBEKRATS OP BEZOEK BIJ NEUHAUS.

Tijdens een bezoek aan het nieuwe huis van Habbekrats te Wetteren waren we onder de indruk van het initiatief dat men kinderen hun eigen maaltijd leerde klaarmaken in een goed ingerichte keuken. De verantwoordelijke vertelde ons vurig over het enthousiasme en de "gastronomische" nieuwsgierigheid waarmee dit gepaard ging en een warm gevoel van gezellige samenhang schepte.

Bij Neuhaus hadden we af en toe bezoek van VIP's. De idee rijpte snel om een bezoek voor de jonge VIP's te organiseren. Een afspraak werd gemaakt om met een twintigtal jongeren zo een bezoek te organiseren. Op woensdag 9 november kwam de Habbekrats begeleider tevoorschijn met een dertigtal enthousiastelingen. Voor hen was het een ontdekking van een sprookjesland dat tot de verbeelding spreekt en waar alles heerlijk rook. Onder begeleiding van Sophie De Marche van Neuhaus werden alle stadia van het maken van deze schitterende Belgische pralines doorlopen. Het maken van de crèmes (vullingen) in alle mogelijke smaken en texturen (mmm...), de totstandkoming van de schelpjes waarin deze vullingen gegoten werden, het vullen hiervan met als resultaat schitterende pralines.

De kers op de taart was echter het chocoladeatelier waar de beste meester chocolatiërs hen leerden zelf chocolade te maken. Zelf mengden ze chocolade en maakte tabletten die ze met hun naam personaliseerden. Ze maakten ook studentenhaver (ronde chocolaatjes met gedroogde vruchten erop).

En hoe fier ze waren als ze vertelden dat ze hun eigen creaties naar huis konden nemen.

Hun terugtocht was vreugdevol en uitgelaten! Maar ook de chocolatiërs en medewerkers van Neuhaus waren fier en tevreden dat ze hun passie met zeer gemotiveerde kinderen konden delen. Het was een feest voor iedereen!

EDITO

Beste Lezersvrienden,

Dit editoriaal staat in het teken van de verandering. Bij het lezen van dit nummer zal U het vaststellen. De sector van de Jeugdzorg in Vlaanderen werd de laatste jaren volledig hervormd zowel wat betreft de subsidiëring als de reglementering. De talrijke voorzieningen van Kiosk in Antwerpen hebben eveneens belangrijke wijzigingen gekend in hun organisatie. En last but not least zijn er ook veranderingen in de Federatie. Daar ik de eerbiedwaardige leeftijd van 75 jaar bereikt heb, ga ik het voorzitterschap van de Federatie Abbé Froidure doorgeven aan mijn opvolger Jos Linkens. Op onze algemene vergadering van 25 april 2017 werd dat geacteerd.

Maar als alles verandert, wees niet bang, dan verandert er niets! Want het doel van de Federatie zoals Abbé Froidure het meer dan 80 jaar geleden zag, blijft ongetwijfeld hetzelfde. Ons werk zal er altijd op gericht zijn om de kansarme jeugd te helpen en dat, laat het ons niet vergeten, dank zij uw steun!

De wereld draait voort. Alle dagen worden wij een beetje ouder. Dat is de wet van het leven. Darwin heeft ons 150 jaar geleden goed doen verstaan dat de natuur voortdurend evolueert. Zijn grote ontdekking was dat men noodgedwongen de keuze had tussen zich aanpassen of verdwijnen. Dus passen wij ons aan want wij willen niet verdwijnen!

De noden van de Jeugdzorg worden steeds maar talrijker en ingewikkeld. Wij moeten ons aanpassen aan die nieuwe problemen en daarom is er ook nieuw bloed nodig!

Met volle vertrouwen in Jos en in zijn ervaring om om zich aan te passen aan deze veranderende wereld, geef ik hem het roer door. Ik vergat U te zeggen dat Jos uit de wereld van de chocolade komt. Hij was de CEO van Neuhaus. En alle kinderen zijn gek op chocolade. Dat lijkt mij een goed voorteken!

Beste vrienden en lezers van Infroidure ik dank u voor uw trouw. Blijf de Federatie Abbé Froidure steunen met uw giften en legaten. Geloof mij wij hebben ze nodig. Blijf dus trouw aan uw gewoontes!!!

Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN TIJD VAN GAAN !

« Il y a un temps pour arriver et un temps pour partir ! »



« Dit spreekwoord geeft perfect weer wat ik voel na 18 jaar de Fédération de l'Abbé Froidure te hebben voorgezeten en aan haar toekomst te hebben gewerkt. Ik vind dat het op mijn 75^{ste} tijd is om de fakkel aan jongeren over te dragen. Laat mij beginnen met te zeggen dat ik aan die periode niet alleen een goede herinnering maar dat er ook een diepgaande dankbaarheid in mij blijft leven. Ik heb gedurende die periode het geluk gehad uitzonderlijke mensen te ontmoeten. Hun inzet voor de verwaarloosde kinderen alsmede voor iedereen die door het leven gekwetst werd heeft mij steeds met verbazing geslagen. Ik durf hen niet op te sommen want ik zou er zeker vergeten. Natuurlijk denk ik aan allen die ik regelmatig ontmoet heb op directiecomités, raden van bestuur en opvangtehuizen

in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ik heb nog steeds ontroerende herinneringen aan onze uitstappen naar Pairi Daiza, Aywaille, Aqualini, de Grotten van Han, Bobbejaanland, De Efteling, enz... De honderden bedankingskusjes, geparfumeerd met vanille, pistache met chocolade en aardbeien die ik kreeg na een tractatie met ijsroom aan de voet van het atomium, hebben een grote emotie nagelaten !

U zal ongetwijfeld begrijpen dat ik op zoek moest gaan naar een witte raaf om deze prachtige functie verder uit te oefenen... want deze functie is niet alleen een grote verantwoordelijkheid maar ook een mooi geschenk ! Na lang zoeken heb ik iemand gevonden met het hart op de juiste plaats, namelijk Jos Linkens voormalig afge-

vaardigd bestuurder van het chocoladehuis Neuhaus. Vanaf onze eerste ontmoeting bij Spullenhulp heb ik zijn menselijke kwaliteiten kunnen waarderen. Hij is een "werker met een groot hart" : wat meer kon ik wensen om mij op te volgen ?

Ik heb gedurende die periode het geluk gehad uitzonderlijke mensen te ontmoeten. Hun inzet voor de verwaarloosde kinderen alsmede voor iedereen die door het leven gekwetst werd heeft mij steeds met verbazing geslagen.

Paul van der Straten Waillet

EEN MOOI PROJECT ...

De jeugdhulp in Vlaanderen heeft de laatste jaren een grondige reorganisatie gekend. Reglementeringen en subsidiëringstechnieken wijzigden, de instroom van nieuwe cliënten werd grondig hertekend, men spreekt van de grootste hervorming sinds decennia.

We kunnen ook niet ontkennen dat er organisatorisch en administratief heel wat nieuws op ons afgekomen is. Het vraagt van iedereen die bij de organisatie betrokken is, heel wat aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

En toch. De noden van de gezinnen en jongeren waarmee wij werken, zijn, alle gewijzigde structuren ten spijt, niet veranderd. We zien de tendens van de laatste jaren, waar de problematieken die zich aandienen steeds complexer worden, zich onverminderd verder zetten.

In De Twee Gezusters heeft men een deel van de werking bovendien al verscheidene jaren gericht op jongeren die door velen als 'zeer moeilijk begeleidbaar' bestempeld worden. Vaak hebben zij het hele circuit van de hulpverlening al doorlopen en zijn zij, op het einde van de rit, in een vrij uitzichtloze situatie beland. Zij staan dan dikwijls in het voorportaal van een gesloten gemeenschapsinstelling (Mol, Beernem, Ruislede,...) of hebben er zelfs daar al een periode opzitten.

De afdelingen 'De Passage' en 'Kamertraining' van De Twee Gezusters is vaak de laatste strohalm om hen voor te bereiden op een zelfstandig leven of re-integratie in hun eigen milieu, met of zonder hulp.

Reeds ruim tien jaar geleden verhuisden we afdeling 'De Passage' naar de zuidrand van Antwerpen, op het Kiel. We betrokken daar een stuk van een voormalig schoolgebouw, eigendom van vzw Caritas Antwerpen. Dit

bleek ook een goede keuze. We kunnen van daaruit immers veel makkelijker werken in en met de natuurlijke habitat van deze jongeren, in tegenstelling tot de locatie in het residentiële 's Gravenwezel. Ook de combinatie van deze 'moeilijke' doelgroep met de opvang van kleinere kinderen op één campus bleek niet ideaal.



Doorheen de voorbije jaren bleek een verdere uitdieping van de samenwerking voor deze groep jongeren met de afdeling 'Kamertraining' onontbeerlijk. De werking groeide inhoudelijk steeds meer naar elkaar toe.

Bovendien ervaren we meermaals de kwetsbaarheid van een geïsoleerde leefgroep zoals de Passage (bvb. begeleiders zijn vaak alleen op dienst, zonder directe back-up in de buurt). Dat, gecombineerd met de vaak toch wel extreem moeilijke doelgroep, maakte van hun kwetsbaarheid regelmatig een reëel veiligheidsrisico.

Enkele jaren geleden vroeg de eigenaar van het gebouw waarin 'De Passage' zich bevindt, om het beheer en de exploitatie van het volledige gebouw over te nemen. We verwierven in ruil een langdurige erfpachtovereenkomst.

De plannen om de afdelingen 'De Passage' en 'Kamertraining' bij elkaar te brengen op één locatie, vanuit veiligheidsoverwegingen en pedagogische meerwaarde, kregen daardoor een nieuw elan. De voorbereidingen werden opgestart, plannen gemaakt, bijgestuurd, opnieuw getekend.

Stilaan kreeg alles vaste vorm. Maar, wie ooit verbouwingen heeft gedaan, weet dat er steeds onverwachte en vaak vervelende zaken uit de hoek komen.

Bij de ultieme afwerking van de plannen, legde de brandweer van Antwerpen een bijkomende vereiste op: de metalen, uitschuifbare brandtrap, die in noodgevallen een uitweg moest bieden aan de bewoners, voldeed niet meer aan hun veiligheidseisen. Opnieuw moesten de plannen worden hertekend en een betonnen vluchtweg geïntegreerd worden in het gebouw. Bovendien bleek niet veel later dat een groot deel van het dak aan renovatie toe was. Niet alles is immers wat het lijkt.

Voor ons toch wel een streep door de rekening, zowel letterlijk als figuurlijk. De toch niet onaanzienlijke meerkost was immers niet voorzien is de opgebouwde reserves die we voor dit project hadden aangelegd. We zijn de Federatie Froidure dan ook meer dan dankbaar dat zij ons een duwtje in de rug hebben gegeven. Ondanks een zware brand, einde augustus 2016, hopen we een groot gedeelte van de inmiddels herstelde en vooral ook vernieuwde accommodatie in gebruik te kunnen nemen... Een mooi project wordt zo gerealiseerd.

Geert Stoop
Directeur général MMZ KIOSK Anvers

INFOS FROIDURE

Voorzitter

Baron Paul van der Straten Waillet

Afgevaardigd bestuurder

Jacques Sonnevillie

Redactie

Chantal Madry, franstalige editie
Bert Weekers, nederlandstalige editie

Lay-out

Gillis

Redactie

Administratie

Publiciteit

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel

T + 32 (0)2 771 08 10

E-mail: froidure@skynet.be

Internet: www.froidure.be

BE 33 210-0398955-46

FAF VZW KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

