

# Infos Froidure

— De krant van de Federatie Abbé Froidure —

## VEERTIG JAAR GELEDEN OVERLEED ABBE FROIDURE



### EEN BUITENGEWOON MAN.

Maar wie was dan die man die door zijn geloof, zijn edelmoedigheid en zijn dynamisme in zulke mate zijn tijd getekend heeft?

Hij werd op 12 april 1899 geboren in Ieper. In 1917 onderbreekt hij zijn middelbare studies om zich als oorlogsvrijwilliger in het Belgisch leger aan te melden. Hij doet er zich opmerken door het leven te redden van verschillende kameraden.

In 1919, geboeid door het boek "Het geestelijk Leven" van kardinaal Mercier, vraagt

hij een onderhoud met de kardinaal. Hij komt ervan terug met de vaste overtuiging om priester te worden.

Hij werkt enkele jaren in het onderwijs. In juli 1931 trekt hij zich het lot aan van de straatkinderen in Brussel en zoekt hij voor hen speelpleinen in de omgeving van de stad. Hij lukt erin om van de Belgische staat de beschikking te krijgen over het Parmentierpark in Sint-Pieters-Woluwe, een eigendom van 12 hectaren.

Als een geboren organisator pakt hij de zaken aan. De Speelpleinen die eerst De Kleine Dennen gedoopt werden, kregen al vlug de naam van Openluchtwerken.

Zijn initiatief neemt snel uitbreiding en richt zich weldra tot alle kinderen van de Brusselse agglomeratie. Maar daar blijft hij niet bij. Er komen nog andere Openluchtwerken in Charleroi, Namen, Antwerpen en Luik. Om de goede werking van al die centra te verzekeren, legt hij mee de grondslag voor de oprichting van scholen voor opvoeders. In 1937 start hij met het ophalen van kleren en allerlei spullen om tegemoet te komen aan de noden van alle speelpleinen. Hij omringt zich met kansarme volwassenen die de werking van wat hij Spullenhulp noemt op zich nemen.

Hiermee begint zijn actie voor sociale re-integratie.

►► *vervolg pagina 2*

## EDITO

*Beste Vrienden,*

*Naast haar doelstelling om kansarme kinderen te helpen heeft de Federatie ook tot doel om de nagedachtenis van Abbé Froidure te onderhouden. De gelegenheid wordt ons dit jaar gegund om zijn overlijden, 40 jaar geleden te herdenken.*

*In België hebben weinig mensen gedaan wat Edouard Froidure verwezenlijkt heeft om hulp te bieden aan kansarme kinderen en families en aan mensen die door het leven getekend werden. Met realisme en dynamisme nam hij talrijke concrete initiatieven om te vechten tegen de armoede en om al diegenen te helpen die aan hun lot overgelaten werden en niet meer in staat waren om de problemen in hun leven te boven te komen. Hij was een buiten gewone man van de daad, die nooit weigerde zijn hand uit te steken naar hen die het nodig hadden.*

*De Federatie wil het spoor van Abbe Froidure blijven volgen. Wij streven ernaar om deze ambitieuze doelstelling te beantwoorden. Maar dit kunnen wij slechts verwezenlijken met uw steun. Eens te meer willen wij u bedanken, want alles wat de Federatie doet om kansarme kinderen te steunen, zou zonder uw hulp niet mogelijk zijn. Graag willen wij u vragen om ons te blijven steunen.*

**Baron Paul van der Straten Waillet**  
**Voorzitter**

We danken U voor uw steun  
**BE 33 210-0398955-46**  
FAF VZW KLEINE DENNEN

**OPGELET !**  
**Giften zijn**  
**in 2011 fiscaal**  
**aftrekbaar**  
**vanaf € 40.**

►► *vervolg van pagina 1*



## EEN GROOT PATRIOT.

Toen de tweede wereldoorlog uitbrak vertienvoudigden de Openluchtwerken hun gewone activiteiten. Duizenden Brusselse kinderen waren ondervoed. Voor de priester was hun gezondheid de eerste prioriteit. Elke dag kregen zij een stevige warme maaltijd en ontspanning in open lucht.

Dat was een buitengewone prestatie wegens de enorme voedseltekorten. De priester werd als vanzelfsprekend aangesproken door talrijke Joodse ouders die probeerden hun kinderen in veiligheid te brengen gezien de steeds toenemende vervolgingen.

Hij nam die kinderen op en verstopte ze tussen de "internen" van het Parmentierpark.

Naast die talrijke sociale activiteiten en ondanks het feit dat in die tijd een voorzichtig afwachten aan de orde was, nam de priester vanaf november 1940 deel aan de oprichting van een inlichtingennet Luc-Marc en aan een ontsnappingsroute voor geallieerde piloten die neergestort waren in België of voor weerstanders die door de Gestapo gezocht werden.

Het nemen van zoveel risico's - en hij was er zich van bewust - moest bijna onvermijdelijk leiden tot zijn aanhouding door de Duitse geheime politie.

Gedurende maanden werd hij door de Gestapo ondervraagd en gefolterd. Uiteindelijk werd hij naar het concentratiekamp in Esterwegen en later in Dachau gestuurd waar hij zelfs zijn eigen identiteit verloor en nummer 134.900 werd.

In zijn memoires vertelt hij veel aangrijpende herinneringen aan zijn verblijf van 32 maanden in die onvoorstelbaar afschuwelijke en barbaarse kampen. Een enkele zin volstaat om de sereniteit en de geesteskracht van deze man te typeren: "Alleen solidariteit kan je redden. Men vindt vrienden, men praat, men krijgt terug moed en men zegt tegen zichzelf: ik ben niet alleen in deze hel, ik ga proberen vol te houden."



Tijdens zijn gevangenschap zetten zijn vrienden zijn werk verder. Bij zijn terugkeer neemt hij zijn projecten weer op ondanks zijn wankelende gezondheid.

Altijd klaar om de meest zwakken te helpen, klaagt hij verontwaardigd de sociale plaag van de verkrotting aan, die hij – en niet ten onrechte – beschouwt als "fabriek van sociale gevallen".

En in 1952 bezoekt koning Boudewijn een tiental krotten in de Marollen. Dit bezoek betekent het startschot van een effectieve en krachtige strijd tegen de verkrotting zowel vanwege de overheid als vanwege talrijke privé-eigenaars.

## ZIJN GEEST LEEFT NOG ALTIJD VOORT.

Ook de dag van vandaag, 40 jaar na zijn dood, zet de Federatie Froidure, trouw aan zijn doelstellingen, zijn werk verder.

Wij moeten nog voortdurend het hoofd bieden aan de enorme noden van kansarme gezinnen en hun kinderen – onschuldige slachtoffers van morele en materiële armoede – en aan alle anderen die "door het leven gehavend zijn".

De steun van de overheid in Vlaanderen, Brussel en Wallonië is er, maar nog in onvoldoende mate.

Kinderen en jongeren beschermen tegen de gevaren van de straat en tegen de verleidingen die voortkomen uit de werke-





loosheid blijft meer dan ooit noodzakelijk in onze maatschappij waar de vrije tijd steeds maar een grotere rol gaat spelen.

En daarvoor zijn de middelen, juist zoals in de tijd van Froidure zeer beperkt. Daarom zijn de giften en legaten die soms uit de hemel komen vallen (!) absoluut onmisbaar. Globaal genomen laat ons dat toe om meer dan 700 kinderen te herbergen, duizenden kinderen te ontvangen in onze instellingen en honderden volwassenen op een afdoende wijze te helpen.

Dank zij uw medewerking en uw edelmoe- digheid lukken velen erin om weer aansluiting te vinden in de maatschappij en een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Deze sociale balans is indrukwekkend en wij zijn vast besloten ermee door te gaan in de humanitaire geest van abbé Froidure.

Tenslotte wou ik onze weldoeners bedan- ken en ook mijn grote waardering uitdruk- ken voor al diegenen die zich dag in dag uit inzetten in de dertig voorzieningen van de Federatie Froidure. Zoals één van hen – die mij in heel wat opzichten aan moe- der Theresa doet denken – tegen mij zei: **“Het is een beroep waar men niet rijk van wordt, maar mijn beloning is de glimlach van de kinderen en die is onbetaalbaar!”**

PvdSW



# HOE MAAKT MEN VAN ZIJN KIND EEN “GOEDE” MISDADIGER?

Het politiecommissariaat van Seattle (Washington) stelde twaalf richtlijnen op om je kind een “goede” misdadiger te maken.

1. Geef hem van kindsbeen af al wat hij wenst. Hij groeit dan op in de waan dat iedereen naar zijn pijpen danst.
2. Lacht met zijn obscene taal zodat hij zich interessant en slim voelt.
3. Geef het zeker geen geestelijke vorming. Wanneer hij 18 wordt “zal het zelf wel kiezen”.
4. Zeg nooit: “het is slecht“. Het zou een schuldgevoel kunnen krijgen. En later, wanneer het voor een autodiefstal wordt opgepakt, zal hij de maatschappij daarvoor aansprakelijk maken.
5. Ruim zijn rommel op. Zo is het ervan overtuigd dat de anderen altijd verantwoordelijk zijn.
6. Laat het alles lezen. Was zijn vaat met ontsmettende producten maar laat het zijn geest met vuiligheid voeden.
7. Maak altijd ruzie in zijn bijzijn. Als uw relatie mislukt zal het tenminste niet geschokt zijn.
8. Geef het geld als het er ons vraagt. Let er vooral op dat het dat niet moet verdienen.
9. Voldoe aan al zijn wensen: eten, drinken en comfort. Anders gaat het zich gefrustreerd voelen.
10. Neem het altijd voor uw kind op. Leerkrachten en politie hebben het immers altijd op dat, arme kind, gemunt.
11. Wanneer het dan een nietsnut geworden is zeg dan gewoon dat U er nooit iets mee hebt kunnen aanvangen.
12. Bereid je voor op een triestig leven. U zult er zelf voor gezorgd hebben.

(Uit « Sheriff and Police Report » Seattle, Washington)

## INFOS FROIDURE

### Voorzitter

Baron Paul van der Straten Waillet

### Afgevaardigd bestuurder

Jacques Sonnevillie

### Redacteur

Laure d'Oultremont

### Vertaling

Bert Weekers & Rik Verboven

### Lay-out

Bidule.be

### Redactie

### Administratie

### Publiciteit

Parmentierlaan 19 bus 4

1150 Brussel

T + 32 (0)2 771 08 10

F + 32 (0)2 771 22 02

E-mail: froidure@skynet.be

Internet: www.froidure.be

**BE 33 210-0398955-46**

FAF VZW KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

