

Infos Froidure

— De krant van de federatie Abbé Froidure —



Onze kantoren in het Parmentierpark.

De federatie Abbé Froidure vandaag.

Onze Federatie die U sedert lang steunt, heeft de geest bewaard van haar stichter, de apostel van de kansarme jeugd, Abbé Edouard Froidure (1899 – 1971).

De dag van vandaag ondersteunen wij een dertigtal voorzieningen die samenwerken met de Dienst voor Bijzondere Jeugdzorg of met de plaatsinginstanties van de jeugdrechtbanken. Wij ondersteunen finan-

cieel deze voorzieningen voor de jeugd die gelegen zijn in Brussel, in Vlaanderen en in Wallonië. Op dit ogenblik zorgen zij voor meer dan 650 jongeren tussen 3 en 18 jaar.

Andere voorzieningen vangen duizenden kinderen of jongeren op gedurende de dag, tijdens vakantieperiodes maar ook tijdens de schoolperiodes. De begeleiding in deze dagcentra is even professioneel als

►► **vervolg pagina 2**

EDITO

Beste Vrienden,

Een witte Kerstmis is eerder zeldzaam bij ons. Het ontroert ons en doet ons dromen. Ik denk dat het komt omdat het deel uitmaakt van die mythen uit onze kindertijd zoals de mooie verhalen of de sprookjes. Het herinnert ons ook aan de belangrijke boodschappen die wij kregen vanaf onze eerste kinderjaren en die onze kijk op de wereld bepalen heel ons leven lang.

Abbé Froidure had perfect begrepen dat de opvoeding een uiterst belangrijke opdracht is. Daarom heeft hij er ook heel zijn leven aan gewijd. Hij wist ook dat opvoeden in de eerste plaats een kwestie is van voorleven en liefhebben.

De Federatie Froidure die U sedert jaren zo edelmoedig steunt, heeft ook geen ander doel dan OPVOEDEN. Onze aangesloten voorzieningen stellen alles in het werk om de best mogelijke opvoeding te geven aan de kinderen die ons worden toevertrouwd. Dat is een zeer grote verantwoordelijkheid als men denkt aan de invloed van die dagelijkse inzet op het toekomstig leven van die kinderen.

Ik denk spontaan terug aan de vele mensen die enkele maanden geleden de begrafenis van mevrouw Debotz bijwoonden. Allemaal kwamen zij haar bedanken voor de opvoeding die zij gekregen hadden. 33 jaar lang had zij haar opvoeder таланten ten dienste gesteld van het Parmentierpark.

Ik wil U nog een heel goed jaar 2011 toewensen en U bedanken omdat U ons blijft steunen.

Baron Paul van der Straten Waillet
Voorzitter

We danken U voor uw steun

BE 33 210-0398955-46

FAF KLEINE DENNEN

►► *vervolg van pagina 1*

in de begeleidingstehuizen. De opvoeders doen er alles aan om de jongeren te leren werken en hun vrije tijd goed te besteden. Zij helpen de adolescenten met hun dagelijkse problemen en bereiden hen voor op hun toekomstige zelfstandigheid. Indien nodig kunnen zij een beroep doen op een dokter of een psycholoog.

Enkele voorzieningen tenslotte ondersteunen op verschillende wijzen gezinnen in moeilijkheden vooral met hun kinderen.

Abbé Froidure zei dikwijls: **"Een kind graag zien en opvoeden kost minder dan een gevangenis bouwen."** Wij weten allemaal dat een liefdevolle en warme omgeving onmisbaar is voor de ontplooiing van een kind. De jongeren die ons worden toevertrouwd zijn het slachtoffer van grote affectieve verwaarlozing. Onze opvoeders en opvoedsters doen er alles aan om dat gemis te herstellen zonder het contact met de ouders te vergeten.

Onze Federatie telt nu **18 begeleidingstehuizen en 13 dagcentra** verspreid over heel België. Daarbij komen nog 2 opvangtehuizen met dagactiviteiten voor volwassenen en gezinnen.

Ieder op zijn niveau wordt op die manier een schakel in de keten om de maatschappij op te bouwen. U die dit leest bent eveneens zo een schakel in die keten door ons werk te steunen. De inkomsten die dienen om onze opdracht te kunnen voortzetten komen uitsluitend van giften, van omhalingen in kerken, van een tombola en van legaten.

Dank U omdat U zich laat aanspreken door de inzet van zovele mensen in het leven van deze jongeren die allemaal streven naar een meer rechtvaardige toekomst.

MHdB

PAIRI DAÏZA, HET PARADIJS OP AARDE



Op 16 oktober 2010 om 10.30 uur sluiten wij ons aan bij de groep van 400 gasten van de Federatie Froidure in het dierenpark van Brugelette. Het is een domein van 55 hectaren, 3 kilometer omheining, 8000 ton stenen om een Indonesische tempel, een paleis en sculpturen te bouwen.

Zoveel dingen om te ontdekken ...

Maar eerst een hapje eten want "een knorrende maag heeft geen oren". Op het menu staan koninginnehapjes met aardappelpuree, drank naar believen en fruitijsjes.

En nu op stap. Welke weg moeten wij nemen? Wij willen alles zien: de praatzieke en schreeuwerige, papegaaien, "papagai", daarna de reuzengrote vogelkooi, de kapucijnnapen uit Centraal Amerika, de kangoeroes, de struisvogels, de reptielen en vleermuizen in een crypte, de olifanten, de giraffen, allemaal in een natuurlijke en wonderlijke omgeving.

In de Nautilus ontdekken wij het leven van kapitein Nemo en zijn zeemannen. Door de patrijspoorten zijn wij vlakbij de bodem van de oceaan en al zijn vissen met hun onbeschrijflijke kleuren. Wat een prachtige harmonie tussen de mens en de natuur! **Laten wij die harmonie niet verstoren ...**

Wij horen de triestige waarheid over de jacht op walvissen en olifanten. Een heel aantal trofeeën worden ten toon gesteld: ivoren



slagtanden, halssnoeren, armbanden. Het schijnt dat de stropers gecontroleerd worden door de douane en streng gestraft worden.

Dit park is een eerbetoon aan de schoonheid van de wereld. Het sensibiliseert ons om de fauna en flora op onze planeet te beschermen want **elke 13 minuten verdwijnt er een soort.**

Om 14 uur hebben wij een afspraak op de ruïnes van de oude abdij die omgevormd zijn tot een amfitheater. Wij beleven er momenten van intense ontroering en sterke ervaringen. Men laat roofvogels los die in allerlei figuren over onze hoofden scheren. Wij kunnen ons juist op tijd bukken om niet geraakt te worden. Wij lachen er hartelijk om maar toch met een tikkeltje schrik want zij zijn heel indrukwekkend door hun snelheid en hun grootte.

Daarna komen wij in een Madagassisch dorp terecht. Wij zien er halfapen in vrijheid leven, zo levendig en zo rustig dat men zou denken dat zij op hun eiland leven. En dan het geluid van het water dat naar beneden stort langs de stenen flanken. En al die planten in de Chinese en Indonesische tuin waar men rijst en zoete aardappelen kweekt. **Een echte wereldtuin ...**

Het is reeds 16 uur. En waar is het speelplein dat wij gezien hebben bij onze aankomst? Zouden de animatoren ons vergeten zijn? Maar neen! Wij hadden er dolle pret. Om 17 uur stapten wij terug in de autocar om nog twee uur te rijden.

Een **hartelijk dank** aan de Voorzitter en Stichter van Pairi Daïza, de Heer Eric Domb, die ons de toegang tot zijn wonderbare park vrijgevig aangeboden heeft, waardoor de financiële tussenkomst van de Federatie voor deze mooie tocht zeer beperkt bleef.

S. Tonglet (Courant d'Air, Bressoux)



Een « Grote Dame » heeft ons verlaten.

Suzanne Debotz was belangrijk in het leven van zoveel mensen die regelmatig naar de Speelpleinen kwamen. Het was inderdaad met een zeker ontzag dat iedereen haar Madame Debotz noemde. Zij straalde zoveel goedheid en zoveel gezag uit dat zij onmiddellijk respect afdwong.

Na studies in de Parnasse, waar zij Abbé Froidure als leraar leerde kennen, deed zij in 1942 een eerste stage in het Parmentierpark. En zij zal er heel haar loopbaan lang blijven. In 1951 wordt zij directrice van het onthaalhuis Prins Albert (het home) en van het Parmentierpark. Zij zal deze functies blijven bekleden tot in 1984. Haar lieve echtgenoot Manu, die zij ontmoet had dankzij de Speelpleinen, noemde haar **“la Patronne”** met die respectvolle intonatie van de zachte en liefdevolle band die hen verenigde. Iedereen hield van Suzanne Debotz en respecteerde haar. Zij vervulde haar taken als baas **met liefde**, met **efficiëntie** en met **rechtlijnigheid**. Zij was veeleisend voor zichzelf en voor de anderen.

Haar **moederlijke aandacht** uitte zich in elk detail van het dagelijks leven. Zij stond erop om aan alle kinderen, of het nu haar eigen kinderen of die van het park waren, dezelfde kansen en dezelfde behandeling te geven. Zij zou het niet verdragen hebben dat men het etiket “kinderen van het home” op haar beschermelingen zou geplakt hebben. Zij miste overigens geen enkel oudercontact voor elk van hen.

Zij hield erg veel van de grote kinderfeesten. Op Sinterklaas kreeg zij de gelegenheid om in naam van Zwarte Piet aanmoedigingen en berispingen uit te delen. Met Kerstmis waren er de wonderlijke le-



Mevrouw Debotz en onze Vorsten op bezoek in het Parmentierpark in de zomer 1977.

vende kerststallen. Er was het feest van Driekoningen. Er waren de Eerste en de Plechtige Communies. Zij trok iedereen mee om te zingen en te dansen. Alleen door haar aanwezigheid heerste er altijd een **eenvoudige en familiale sfeer**.

Het bezoek van koning Boudewijn en koningin Fabiola aan het Parmentierpark in juli 1977 was een hoogtepunt in haar leven. Het protocol had 20 minuten voorzien, de vorsten zijn 3 uur gebleven.

Deze enkele herinneringen werden verzameld bij de “anciens” die **de glimlach en de kracht** van deze Grote Dame



Goudenbruiloft van Suzanne en Manu Debotz.

niet zullen vergeten. Suzanne Debotz is erin gelukt met al haar heel natuurlijke, moederlijke edelmoedigheid een opvoeding te geven aan honderden kansarme kinderen. Kan men zich een mooier beroep voorstellen?

In naam van al deze kinderen: dank U, lieve Mevrouw!

PvdS

INFOS FROIDURE

Voorzitter

Baron Paul van der Straten Waillet

Afgevaardigd bestuurder

Jacques Sonnevillie

Redacteur

MH de Biolley
L. d'Oultremont

Vertaling

B. Weekers & R. Verboren

Lay-out

Bidule.be

Redactie

Administratie

Publiciteit

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel

T + 32 (0)2 771 08 10

F + 32 (0)2 771 22 02

E-mail: froidure@skynet.be

Internet: www.froidure.be

BE 33 210-0398955-46

F.A.F. KLEINE DENNEN

Dit nummer wordt u gratis aangeboden.

Wij rekenen op uw vrijgevigheid om onze actie te steunen.

Fiscaal attest voor giften vanaf 30 €.

Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, verzekeren wij u transparante rekeningen en toegang tot informatie.

